

Natuurlijk

er zou gebouwd zijn zonder notie van stadsfysiek  
kwam er zonlicht binnen ondanks wijkontwikkeling, herbestemming en  
neo-monumentalisme  
en zaten we niet vanwege het Centrale Wonen of het Moderne Bouwen  
met ons allen in de achtertuin.

het is opportuun te stellen dat het straatbeeld niet wezenlijk is gekanteld  
door het zicht op een masterplan  
ook al handelde dat over de ideale stede, de ruimtesturende stad,  
de zakelijke variant en die van de toekomst,  
van de wetenschap, het woonatelier, van de buurt  
of van de draai die de mensen er zelf aan gaven

maar zonder kennis van zaken  
zouden we naderhand letterlijk  
tussen de voegen van ons bouwwerk naar het verleden kijken

wat verdwijnt heeft zijn nut bewezen  
wat blijft is wat van waarde is

zoveel jaar begrip en bekwaamheid  
legt men niet licht terzijde  
het fundament, daarover spreken we  
zo bouwt men  
zo hoort het te zijn

*Stefan Nieuwenhuis,  
10 december 2013*

**Gedicht ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van  
de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst**